



Utflykt till Kawagoe – Lilla Edo

(nov 2009)

En småregnig onsdag i november utforskade Sweorna den lilla staden Kawagoe. Kawagoe, eller "Lilla Edo" som den också kallas åker man till för att se det tidstypiska från Edo-perioden. Text: Mia Pettersson / Foto: Karin Geen

Hög trivselfaktor, småstadskänsla med gamla anor och med smala små shoppinggator och lugnt tempo råder i de gamla kvarteren vi besökte. Vi såg t.ex. Edo-erans signifikanta brandsäkra lagerhus, så kallade Kurazukuri-hus, byggda i tre lager för att stå emot en av dåtidens största fasa – bränder!

Vi såg även Toki-no-Kane, ett klocktorn som fortfarande ringer fyra

gånger om dagen. Vi besökte också Kitain Temple, som delvis är återuppbyggt av rester

från ursprungliga Edo Castle. Intill Kita-In finns en samling statyer som skall föreställa människans och Buddhas alla sinnesstämning-

gar, : sura, glada, arga, finurliga, ja, hela 540 stycken!

Oväntade trevligheter och gästvänliga japaner

Karin Geen lotsade oss med säker hand till den ena sevärdheten efter den andra, men redan vid första anhalten, ett tempel, blev tidsschemat kullkastat, då vi spontant blev inbjudna till teceremoni av två unga präster – som

nog tyckte att vi såg frusna ut där ute i duggregnet. Det blev en trevlig och oväntat inslag på vår

utflykt, dels att få komma in i värmen, dels att få se denna speciella tradition som tar många år att lära sig. Och inte ville de ha betalt

för téet heller! Vid lunchen kom överraskning nummer två, vi blev av våra bordsgrannar spontant bjudna på traktens matspecialitet, Unagi, (filéer av ål) lagda ovanpå ett lager ris. Jättegott!

Kuriosa

Shoppingutbudet kan bland annat tillskrivas flera bra porslinsaffärer, fina paraplyer och en bra finpappersaffär. Tredje lördagen och söndagen i oktober hålls en årlig festival, Matsuri, i Kawagoe. Staden ligger ca 4 mil nordväst om Tokyo – en lagom dagsutflykt alltså.

