

# SWEA® JAPAN



## NYHETSBREV November 2012

### **Drakens år 2012 - ett bra år!**

**Nu har jag varit ordförande i SWEA Japan i snart ett år. Jag blev vald att ta över ordförandeskapet efter Jeanette under lite stressiga omständigheter i början av december förra året. Lite oroligt funderade jag nog - hur skulle det här gå?**

Jag kan dock nu se tillbaka på ett intensivt och spännande första år som ordförande – med många utmaningar och fina upplevelser. Jag vill här passa på att tacka alla som ställt upp på olika sätt under detta SWEA-år. Tack till dig som öppnat ditt hem för en fikamorgon eller en kulturgrupp och till dig som guidat i ditt bostadsområde och till dig som tänker baka en kaka till julbasaren nästa söndag. Det som gör mig så glad är att vi alla inom SWEA Japan är bra på att dela med oss av tips och idéer. Jag hoppas att våra nya medlemmar förstår och håller med mig att vår ambition är att vara en generös och välkomnande avdelning.

SWEA finns både lokalt, regionalt och globalt. Kanske ni inte tänker på det speciellt ofta, men det gör jag! Speciellt efter att ha deltagit i ett Regionmöte känner jag starkt att vi tillhör ett nätverk av kvinnor som finns över hela världen och med fina syften, som man kan läsa om på SWEAs hemsida [www.swea.org](http://www.swea.org). Ni går väl in då och då och läser om andra avdelningar?

Det är ganska mycket på gång inom SWEA nu. Stora förändringar och många frågor som vi alla kan vara med och diskutera på olika nivåer. ”Vi ska öppna dörren och låta nya vindar blåsa” säger Margaret Sikkens Ahlquist – vår nya Internationella Ordförande. Margaret vill bland annat arbeta för att SWEA ska bli en mer professionell och effektiv organisation, växa med fler medlemmar och bli bättre på att använda sociala medier och de nya verktyg som finns för kommunikation. Vi i SWEA Japan kommer att diskutera dessa framtidsfrågor och vi vill gärna höra vad du tycker!

Just nu pågår hos alla avdelningar runt om i världen, intensiva förberedelser inför våra traditionella svenska julbasarer. Visst är det häftigt att tänka att det är nu som vi alla drar in stora summor pengar som vi sedan donerar till olika projekt och ändamål. Att donera är ett av SWEAs huvudsyften. Det känns helt rätt – eller hur?

Väl mött på SWEA Japans Julbasar på Sveriges ambassad på första advent den 2 december 2012

Agneta  
Ordförande SWEA Japan



## Vad gör våra Yokohama-Sweor?

Vi är cirka fem Sweor i Yokohama, vi ses i lite olika sammanhang och konstellationer. Några Sweor är med i en japansk matlagningskurs där 10 svenskar lagar mat på tisdagskvällarna. Det är ICJC (International Center for Japanese Culture) som arrangerar dessa kurser. ICJC ingår i YIS (Yokohama International School). ICJC har många olika aktiviteter till exempel japanska Taiko-trummor och kalligrafi. Några Sweor tar japansklektioner där, eller går på fotokurs. ICJC har även föreläsningar cirka sex gånger per år med olika teman.

På YC & AC (Yokohama Country & Athletic Club) är det lätt att fördriva sin tid. Där finns det mesta; bridge, Ikebana, tennislektioner och "social tennis" på onsdag förmiddag som är öppen för alla som vill spela, oavsett duktighetsgrad. Squash finns på samma sätt som tennis. Man kan också bowla i olika grupper eller själv, dagtid eller kvällstid. Det finns även Lawn bowling - boccia på gräs. Det är härligt att bara gå till YC & AC för att sitta utomhus och ta sig en kopp kaffe!

PTSA (Parent Teacher Student Association) på skolan anordnar också utflykter och andra aktiviteter. Varje vecka är det fika på Antique Cafe och det finns jättebra Pilatesträning i liten grupp och Yoga och mycket mer!

Cathrine Josefsson



## En presentation av Yumi Nakamura - en av våra Tomodachi-Sweor

Hej, Jag heter Yumi. Jag har varit i Sverige 6 gånger och har bott i Göteborg bara 6 månader 2005 för att jobba som volontär på äldreboende i Härryda kommun men nu jobbar jag på svensk företag i Tokyo.

När jag kom till Göteborg först, jag hade ingen svensk kompis så skrev jag ett litet meddelande och fastnade den på väggen i Göteborg universitet. Sen jag kan ha många roliga kompisar. Vi har kontakt varandra fortfarande och några kompisar besöka till Japan.

Jag är intresserad av bland annat Svensk kultur, mat och människor. Speciellt om människor, och socialt system är ganska annorlunda Sverige och Japan. Jag vill göra först att känna "svensk" människor.t.ex. När jag stannade i Göteborg hos Ljubica som kommer från Bosnien. Jag har sett många invandrare i Sverige och blev förvånad att man kan leva och göra samhället tillsammans.

Den 6 november, det var Gustav Adolfs dagen och SWEA Tomodachi hos Agneta. Vi hörde en presentation om Gustav II Adolf från Jannie och sen åt vi tårter! Det var första gången att jag ha Gustaf Adolfs tårta. Vi pratade om många olika saker det var jätteskoj. Tack så mycket Agneta och Jannie. Jag är jätteglad att känna många medlemmar genom SWEA.



Hälsningar  
Yumi

# Ett brev från Madeleine Svensson

SWEA Asiens representant i SWEA Internationals valberedning. Madeleine (Mimmi) var tidigare SWEA Asiens Regionordförande. Mimmi vill nu ha hjälp att hitta duktiga och engagerade Sweor till SWEA Internationals kommittéer. Så här skriver Mimmi:

Jag känner tyvärr inte personligen alla de kompetenta och intressanta Sweor, som arbetar och lever i SWEA Asien. Jag behöver er hjälp att finna dessa! Vi tänker nog inte alltid i den lokala avdelningen på att avdelningen är med och påverkar vilka som ska sitta på de olika posterna i SWEAs internationella styrelse och kommittéer genom att aktivt föreslå kandidater till valberedningen. Det är med hjälp av avdelningarnas förslag som rätt Swea hamnar på rätt post!

Vi behöver varje år duktiga och engagerade medlemmar till bl.a.

- Produktkommittén
- PR-kommittén
- Kongresskommittén
- Stadgekommittén
- Finanskommittén
- Framtidskommittén
- SWEAs stipendiekommittéer

Då de flesta väljs överlappande på två år, behövs det verkligen kontinuerligt nya och engagerade kvinnor.

Valberedningen har ännu inte på allvar aktivt börjat sökandet efter kandidater till det internationella årsmötet 2013, men arbetet tar snart fart och jag skulle vilja be er att redan nu på allvar börja fundera på vem, som i er avdelning skulle kunna vara lämplig för olika uppdrag. Det kan vara f.d. aktiva Sweor, Sweor som genom sin utbildning och erfarenhet skulle passa för något av uppdragen. Ofta när man går igenom avdelningens medlemslista känner man vem som skulle kunna passa för vad.

Jag ser mycket framemot era tankar och förslag!

Bästa Hälsningar  
Madeleine Svensson



Tokyo, 19 November 2012

In collaboration with SWEA  
the Embassy of Sweden hosts

## Lucia

### Lucia procession and Christmas buffet

---

We hereby cordially invite you to this year's Swedish celebration of the Lucia Day to be held at the Swedish Embassy in the Bergman Hall on Thursday, 13<sup>th</sup> December at 17:30.

After the Lucia procession you are also cordially invited to a Swedish Christmas buffet served in the Bergman Hall. Traditional Christmas food including cakes and buns like lussekatter and gingerbread together with glögg will bring the true atmosphere of Lucia to the Embassy.

- 17:30 Registration
- 17:45 Welcome speech and presentation on Lucia and Swedish Christmas food
- 17:55 Greetings by Ambassador Dr Lars Vargö
- 18:00 Lucia procession
- 18:30 Christmas buffet

We look forward to your participation. Please note that this is an adult reception only and the number of tickets is limited so "first to the mill does the first grinding" as we say in Swedish. Welcome!

Lars Vargö

Ambassador



Photo: Ola Ericson Title: Lucia celebration Location: Gustav Vasa church, Stockholm  
Background photo: Ola Ericson Title: Lucia

For further information: Information Section, Embassy of Sweden  
03-5562-5062/5058 [info@sweden.or.jp](mailto:info@sweden.or.jp) or visit [www.sweden.or.jp](http://www.sweden.or.jp)

# Varför SWEAs styrelse?

Att ta beslutet att säga upp mig från arbetet och resa iväg som ”medföljande” och ”lyxhustru”, då min make fick erbjudande om arbete i Japan - var inte helt enkelt. Tanken på att inte ha ett arbete att gå till, att inte ha en uppgift att fylla och inte ingå i något socialt sammanhang kändes lite läskigt men på samma gång väldigt spännande och en enorm möjlighet och utmaning.

Redan på vår previsit i Tokyo kom jag i kontakt med SWEA och fick ett väldigt positivt intryck. Jag kände att här kan jag finna stöd och stimulans i en ny och okänd värld, prata svenska, lära mig nya saker och förhoppningsvis även finna nya vänner.

Väl på plats blev jag väldigt väl omhändertagen av Sweorna här och kände mig genast välkommen. Jag deltog från ”dag ett” i många av de evenemang som anordnades och kände mig stimulerad av sällskapet och de olika aktiviteterna. Men jag kände samtidigt att när jag nu valt att delta i denna organisation och fått förmånen att ingå SWEA-nätverket, så ville jag bidra på något sätt med det som är jag och med något jag är duktig på.

Genom att tacka ja till ett styrelseuppdrag kan jag bidra samtidigt som jag får möjlighet att vara med och påverka verksamheten, vilket känns både viktigt och roligt.

Att jag dessutom är född på Sveriges nationaldag - den sjätte juni - kanske på något vis gör mig lämpad som representant för den svenska traditionen :-)  
Anna Storbacka



## SWEA Japans Julbasar

Kom och bjud med dig familj, släkt, vänner, arbetskamrater och grannar till  
SWEA Japans Julbasar på Första Advent  
Sveriges ambassad den 2 december kl.11:00 - 16:00

**BARN OCH VUXNA – ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!**

NYTT FÖR I ÅR: Utställning på ambassaden!

*Adela och Anna*  
Julbasarsgeneraler