



Foto Tina Peterson

www.swea.org/japan

<https://www.facebook.com/groups/SWEAmedlemmar/>

NYHETSREVY april 2012

Mycket roligt framöver!

Nu är våren definitivt kommen och här i Japan har vi just fått uppleva och njuta av den världsberömda, efterlängtda och underbara Hanami-perioden. Alla dessa fantastiska körsbärsträd som blommar överallt och som blir förevigade på miljontals foton varje år – av japaner och av oss Gaijins ("non-Japanese", "aliens" eller västerlänningar). Det går helt enkelt inte att låta bli att ta kort på dessa ljusa rosa Sakura-blommor. Jag är speciellt förtjust i de knotiga, svarta stammarna på de urgamla träden – de är så vackra!

SWEA Japans senaste styrelsemöte hade vi förlagt till Yoyogi park där vi kunde sitta med våra medhavda termosar under körsbärsträden och njuta samtidigt som vi smidde SWEA-planer för de kommande månaderna. Vi har t.o.m. utmanat andra SWEA-styrelser att ha sina kommande styrelsemöten på en vackrare plats än Yoyogi Park med dess blommande körsbärsträd en april dag – mycket svårslaget!

Om man bor i Sverige vet man att april och maj är de mest hektiska månaderna på året. Det är då hus och trädgårdar fordrar skötsel och underhåll och det är då man får inbjudningar till konfirmationer, skolavslutningar och andra tillställningar. Även om vi svenska familjer här i Tokyo inte har hus och/eller trädgård eller blir inbjudna till olika familjefester så finns det otroligt mycket att göra här i Tokyo med omnejd!

I slutet av april planerar vi flera trevliga utflykter och i början av maj ska vi åka till Negishi Garden Lantern Shop utanför Zushi där man kan inhandla stenprydnader; lanternor, statyer, fågelbad mm. I mitten av maj finns det en unik möjlighet till övernattnings på ett "äkta" zen tempel i Jyuinji med utsikt över Mt. Fuji och där blir vi guidade av engelsktalande lärare. I maj är vi inbjudna till en vårlunch till residenset på Sveriges ambassad av vår hedersmedlem och ambassadris Eva Vargö och det ser vi fram emot!

SWEA Japan har börjat ett närmare samarbete med SCCJ (Svenska Handelskammaren), med YCN (Young Chambers Network), med IFC (International Friendship Center) och med Munsänkarna. I början av juni är det Sverige-dagarna på Sveriges ambassad och då hoppas jag att alla vi Sweor ställer upp och hjälper till. Det ryktas om att Kungen och Drottningen från Sverige kommer då.

På SWEA Facebook-sida ser du detaljer till alla SWEA-evenemang och där kan du anmäla dig till intressegrupper, utflykter, stadspromenader osv. Där kan du också kommunicera med andra Japan-Sweor och fråga andra om nästan vad som helst.

Nu har också SWEA International skaffat facebook:

<https://www.facebook.com/SweaInternational>

Till sist: Kom ihåg att gå in på SWEA Internationals hemsida någon gång då och då, för att att ha lite kolla på vad som händer i SWEA-land: <http://www.swea.org/>

Agneta Melin

Ordförande SWEA Japan