

Tre Sweor om att bo i Tokyo



Man undrar hur det är där borta på andra sidan jordklotet, vare sig man redan har bestämt sig eller bara leker med tanken om att en gång i livet bo i Soluppgångens Land...

Tre Sweor med olika intressen fick fyra frågor på sig att avslöja om livet i Tokyo.

Berättat för Olivia Sesevic

1. Bästa med att våga bryta sig ur svenska vardagen och leva i Tokyo?

"Att flytta till Tokyo är bland det bästa jag har gjort. Det är en jättespännande utmaning att jobba i ett land där kulturen är så annorlunda jämfört med hemma. Jag har under min tid i Tokyo lärt mig så otroligt mycket."

"Tokyo är sedan en fantastisk stad att bo i och det finns hur mycket som helst att se och göra. Det finns något för alla, vare sig man är intresserad av musik, mat, konst, sport eller som jag, av smyckesdesign. Mina absoluta favoritområden i Tokyo är Hara-juku och Odaiba. Det är lätt



Ida Levenstam - "Singel i Tokyo"

Bott i Tokyo sedan: 2008

Sysselsättning: Purchaser på Nissan Diesel

Intressen: Mode och smyckesdesign, designar och ställer ut sina egna smycken.

att transportera sig och jag tycker det är helt fantastiskt att från att ena stunden befinna sig i en av världens största städer för att två timmars tågresan senare stå mitt i skidbacken. Dessutom skiner solen i stort sett varje dag. Bara en sådan sak gör ju vem som helst lycklig!"

2. Sämsta med att leva i Tokyo?

"Jag önskar ofta att jag vore lite vassare på japanskan, det skulle ibland göra livet lite enklare."

3. Vad har SWEA betytt för dig?

"Jättemycket! Har träffat många fantastiska vänner genom SWEA. Ett fantastiskt kontaktnät är det helt enkelt!"

4. Ditt mest obetalbara råd till en nyinflyttad singel i Tokyo?

"Våga ta alla chanser! Häng med på allt! Man träffar intressanta och roliga människor överallt."



Lisbeth Penthelius

- "Aktiv trebarns-mamma"

Bott i Tokyo sedan: 2006

Sysselsättning: Egentligen mammaledig men har uppdrag inom både SWEA och Tokyo International School.

Lisbeth är även aktiv i Tokyo American Club som kommittémedlem tillsammans med det ärofyllda uppdraget som Julbasarsgeneral 2009.

"Missa inte den 6 December på Sveriges Ambassad!"

1. Fördelar med att leva i Tokyo med småbarn som inte finns hemma i Sverige?

"Jag upplever att jag har mer tid över för att vara tillsammans med barnen. Kärnfamiljens band stärks rejält. Den känslan tror jag att många 'expats-mammor' känner igen.

Den absolut största skillnaden

med att bo i Tokyo med småbarn som är jämförbar med Sverige och andra länder som jag har bott i, är att vi upplever vår boendemiljö otroligt säker och ren. Man känner sig fullständigt trygg med att inget händer när barnen är ute och leker eller tar tunnelbanan hem själva från skolan. Sedan finns det

riktigt bra skolor här med små klasser i förhållande till lärarantal."

2. Sämsta med att leva i Tokyo med småbarn?

"Barnen växer upp i en asfaltsdjungel. Vi själva har tur som har tillgång till en rela-

"vi upplever vår boendemiljö otroligt säker och ren. Man känner sig fullständigt trygg..."

tivt säker och grön lekmiljö utanför hemmet, med granbarn som våra barn leker med.

Tyvärr så spenderar man annars mycket tid att skjutsa barnen från en sida av Tokyo till en annan för att de skall leka med någon kompis eller för att man utlovat någon

fritidsaktivitet som inte erbjuds av skolan."

3. Bästa SWEA-aktivitet hittills?

"80-tals festen i januari! Bra mat och musik, samt att så många vågade ta ut svängarna när det gällde att tolka 80-talets mode-mani!"

4. Bästa råd till en familj på pre-visit i Tokyo med småbarn?

"Åker man över på pre-visit med småbarn - ta med en bra sulkyvagn med stora hjul, så att man kan gå runt och utforska alla de eventuella områden man funderar på att bosätta sig i. Med tanke på att Tokyo är till ytan en megastad, så bör man fundera på att ha lagom avstånd

mellan makens/makans arbete, barnens skola/dagis och bostaden.

Ett tips som jag fick för snart åtta år sedan var att se till att ha en bra uteplats, det måste jag medge har varit ett av de bästa tipsen vi fick. Vädret i Japan tillåter att man sitter ute stora delar av året, jättehärligt!"

"Jag brukar även rekommendera att se till att närmsta tunnelbana vid ens bostad har hiss, just för att underlätta att ta med sig barnvagn. Många gamla stationer har tyvärr inga hissar!

Miss inte heller att kolla upp om det finns bra busslinjer i närheten av den eventuella bostaden. Det blir lätt att man glömmer att Tokyo har

ett hyfsat bra bussnät. Små lekparkar finns det i insprängda lite överallt i bostadsområdena, det gäller bara att hitta dem.

Sist, men inte minst, se gärna till att det finns en jourbutik i närheten, just för att kunna köpa mjölk, bröd eller det allra viktigaste sent på kvällen."

Anne Rieck - "Livsnjutaren"

Bott i Tokyo sedan 2007

Sysselsättning: Medföljande maka som spenderar dagarna med att utveckla matlagningsintresset genom att ansvara för SWEAs matlagningsklubb.

Sitt stora läsarintresse får hon genom SWEAs bokklubb som hon också håller i.



1. Hur ser en perfekt dag i Tokyo ut?

"Det börjar med att solen skiner in i vårt sovrum, jag går upp och kokar mig en kopp kaffe, går och lägger mig lite till och läser och njuter av morgonen och lugnet. Sedan går jag ut och går eller så simmar jag - mår toppen av det! Efteråt är det alltid trevligt att träffa en eller flera Sweor och vi hittar på något kul tillsammans i Tokyo.

Senare på dagen är det en fröjd att komma hem och varva ner och läsa vidare på min bok. Försöker också planera in en samtalsstund på Skype med mina barn; det är verkligen en av höjdpunkterna på en perfekt dag. Pricken över i:et är ju naturligtvis om mannen kom-

mer hem i tid, så att man hinner umgås och kan njuta av åtminstone middagen tillsammans under veckodagarna."

2. Bästa matupplevelsen i Tokyo?

"Detta har jag naturligtvis upplevt hos Hattori-san, vår alldeles egna matexpert här i Tokyo. Hemma i hennes kök har jag lärt mig massor! Är ivrig och vill testa allt på mannen här hemma. Tycker att det är ljuvlig matupplevelse att få tillaga alla dessa japanska recept med de fantastiska råvaror som finns här i Tokyo!"

3. Vad har SWEA betytt för dig här?

"Utan SWEA hade jag varit tvungen att lära mig

Japanska för att kunna få ut samma sociala utbyte. Tänk, det hade nog tagit minst tre år! Inser ju vad ensamt det hade varit under den tiden, då hade jag nog gett upp och flyttat hem till Sverige för länge sen..."

4. Om alla dina planer för dagen ställs in, hur skulle du vilja spendera den?

"Det har jag varit med om flera gånger! Läs en bok eller passa på att testa ett nytt receptet för en extra god måltid. Är du ambitiös, tar du dig till världens största fiskmarknad, Tsukiji, och väljer ut bara det bästa av det bästa... i Tokyo är det en upplevelse i sig att göra en sådan enkel sak som att handla!"