

Sweor sågar inte det sågtandade berget Nokogiri i Chiba!

Text: Mia Pettersson Foto: Karin Geen
Oktober 2009



Efter en timmes tågresa från Shinagawa till Kurihama, kort busstur och en behaglig båtresa var 15 glada Sweor framme i Kanaya vid 10-tiden på förmiddagen. En linbana tog oss nästan upp till toppen av det

heliga tempelberget Nokogiri. Berget har en sågtandad form, därav namnet Nokogiri (såg). Väl ute ur linbanekabinen var det dags för motion – 100 höga trappsteg gav oss sega ben men sedan belöning i form av en vidunderlig utsikt. Hade det varit riktigt klart väder hade man nog sett många mil från utsiktssklipporna. En gigantisk Buddha uthuggen i bergväggen i en smal kanjon beskå-

dade vi tillsammans med – ja säkert 50 söta lågstadiesbarn. Barnen hade nog aldrig sett så många "gaijin-tanter" på en och samma gång. Några av dem passade på att öva sig lite på sin engelska och sa Hello! Hello! till alla Sweor de

"100 höga trappsteg gav oss sega ben men sedan belöning i form av en vidunderlig utsikt."

mötte på de ringlande trappstigarna.

Under promenaden nerför berget igen såg vi väldigt, väldigt många av bergets femtonhundra små Buddha-

statyer som står och tronar gruppvis i spridda, naturligt eroderade grottor. Alla statyer verkade ha olika personligheter och definitivt olika ansiktsuttryck!

Japans största Buddha-staty såg vi också. Nokogiris "Daibutsu" kallas Nihon-ji och var stor, mäktig och imponerande! Trots detta hade ett getingbo vågat hänga sig fast ovanför hans huvud och det såg lite malplacerat ut.

Väl nere vid foten av berget hade vädret bestämt sig, och vänt från småmulet med spridda småskurar till strålande solsken, vilket passade oss väldigt bra för vi låg lite

före tidschemat och kunde nu
– efter motion och kultur – få
sitta i solen och bara gotta
oss ett tag.

Så kom då bussen som skulle
ta oss till vår lunchrestaurang
Banya i fiskebyn Hota. Där
väntade en förbeställd fisk-
setto-runch, vilket betyder
fisk i parti och minut. Rå,
kokt, inlagd och grillad. Gott,
gott, gott!

En promenad på maten i
fiskebyn och lite shopping på
den lilla marknaden hanns
med innan restaurangens
snälla busschaufför skjutsade
oss ända tillbaka till färje-
terminalen. Omtänksamma
reseledaren Karin Geen hade
passat på att ordna även
detta, denna förträffliga ut-
flyktsdag.

Tusen tack Karin och pro-
gramgruppen för en väldigt
trevlig dag!



**"...Alla statyer
verkade ha olika
personligheter och
definitivt olika
ansiktsuttryck!..."**



En välförtjänad vila!



"...stor, mäktig och imponerande! Trots detta hade ett getingbo vågat hänga sig fast ovanför hans huvud..."