

Fukagawa walk

– en promenad bland Tokyos skatter

Elva tappra Sweor trotsade årets omgång av vårregn. På agendan stod allt ifrån en promenad genom Edo-tiden till att besöka Fudo-do templet där man kan få sin bil beskyddad från olyckor. En dag full av kulturskatter!

Text: Olivia Sesevic
Foto: Karin Geen & Olivia Sesevic
Juni 2009



Fridfullt. Kiyosumi Teien Garden - mer känd som stenträdgård med sina olika stensorter som Iwasakifamiljen samlat på sig från hela Japan.

Trots duggregnet på morgonen, blev det en hygglig skara på elva Sweor som möttes upp vid Kiyosumi-Shiragawa stationen. Första anhalten var Fukugawa Shiragawa Edo Museum som var en promenad rakt in i Edo tiden. Hundar som skäller bakom husknutar och katter som jamar utanför fiskarnas hus. Allt konstruerat exakt efter ett bostadsområde beläget på den östra sidan av Sumida River under Edo-perioden. Elva återskapade hus i full skala av riktiga bostäder, affärer och ryokans fick vi uppleva. T o m ljuset ändrades för att symbolisera dels dag och natt, dels vår och sommar då hela staden omvandlas till ett hav av körsbärsblommor eller sommarregn. Denna dag behövdes dock inget artificiellt sommarregn... ;)

Efter att de duktiga tolkarna på museet hälsat av oss, intog vi tidig medhavd lunch för att sedan promenera till Kiyosumi Teien Garden, en japansk trädgård känd för sina olika stensorter som Iwasakifamiljen samlat på sig från hela Japan.

Trädgården är därmed mer känd som en stenträdgård från edotiden. De traditionella guldfärgade karporna som simmar i dammen, slingrande

stigar och broar runtom och tre öar samt ett téhus som upprättades 1909 då familjen fick förnämligt besök från England.



Samma sak varje dag. Tre gånger om dagen är det populära Fukagawa Fudo-do templet fullsatt.



En promenad längs Sumida river som det begav sig under Edo-perioden.

Efter en promenad på 15 minuter kom vi fram till det omåttligt populära och fullsatta Fukagawa Fudo-do templet där buddistiska präster utförde en "goma"-ritual för att skydda japanarnas bilar mot trafikolyckor.

Trots att ritualen hålls tre gånger dagligen, sju dagar i veckan, var templet överfullt. Ritualen var imponerande med sina eldar, sång och stora dånande trummor. Alldeles intill låg Tomioka Hachimangu shrine är det allra första sumotemplet med en tillhörande sumominnesplats där vi hämtade andan efter den dånande chantingen av prästerna.

Våra kurrande fikamagar letade sig till ett alldeles modernt café i nutid. Efter en varm choklad och nybakat fikabröd fick vi i oss tillräcklig energi för sista anhalten för dagen, vilket vi förstått var reseledarens absoluta favoritställe i Tokyo; Tsukudajima, det lilla "glömda" fiskesamhället. Det var en sann upplevelse att få se denna lilla oas med trånga smala gränder, gamla trähus, fiskebåtar som fortfarande kantar kajerna och då med Tokyos supermoderna skyline i bakgrunden. De riktiga vikingarna fortsatte med att besöka det lilla templet i samhället för fiskelyckan, medan andra började få nog av det allt kraftigare regnvädret som varnade om att nu är monsunperioden här på allvar.

Ett stort tack till Karin Geen som planerat och organiserat denna dag så väl!



Ung man som ber utanför Fukagawa Fudo-do templet.



Tsukudajima, det lilla "glömda" fiskesamhället.



Vikingar. Inga, Anna, Anne, Jette med gäst, Maria, Lena, Tina, Sylvia Olivia och fotografen Karin trotsade regnet.